

# SOLIDAIR MET HET GROOT ONGELIJK VERSUS ENGIE



PAYCONIQ



GOFUND.ME/E80B33CE



STEUN ONS MET EEN BIJDRAGE  
OP BE20 3632 1590 4256  
VERMELD: 'SOLIDARITEIT'

## WAAROM?

Bij de energiecrisis in 2022 startte het Groot Ongelijk de campagne 'Wij betalen niet'. Als protest tegen de woekerwinsten van energieproducenten en eis naar de overheid. Wij hielden voet bij stuk: we wilden duidelijkheid over de prijszetting, de woekerwinst, de facturatie en de meterstanden. David tegen Goliath.

Maar de rechtbank stelde ons in het Groot Ongelijk. We moeten Engie dus 17.000€. Dat is geen drama, zeker niet met uw steun, klein of groot.  
Lees er alles over op [www.hetgrootongelijk.belengie](http://www.hetgrootongelijk.belengie)

---

# WIJ BETALEN NIET!

**'t is te zeggen: toch niet alles ineens en we doen beroep op klanten, buren, sympathisanten en coöperanten om een tandje bij te steken**

In de aanloop naar de energiecrisis van 2022 lanceerde Het Groot Ongelijk de campagne 'Wij Betalen Niet'. Daarmee verzetten de buren (eigenaars van het café) zich tegen de enorme prijsstijgingen die het gevolg waren van de oorlog in Oekraïne en de EU-beslissing om Russisch gas te boycotten. Die crisis leidde tot ongeziene prijsstijgingen en megawinsten voor de energiemultinationals.

Aanvankelijk kende het café zelf geen betaalproblemen. Die kwamen er pas in maart 2023 toen Engie op minder dan een maand tijd voor 17.000€ facturen stuurde. Zoals de coöperatieve had aangekondigd, bleven de facturen onbetaald. Niet alleen omdat betalen financieel geen optie was, maar meer nog omdat we duidelijkheid eisten over de prijsverhoging, de facturatie en het onduidelijke verbruik. Vooral ook de verhouding tussen de prijsverhoging en de woekerwinsten stuitte ons tegen de borst. Engie boekte dat jaar 5,2 miljard euro winst, een verdubbeling tegenover het vorige boekjaar. Het dividend voor de aandeelhouders steeg met 65 procent...

Het bleef een tijdje stil rond het dossier tot Engie het café voor de rechtbank sleepte en het pleit won: de coöperatieve vennootschap moet nu alsnog het volledige bedrag ophoesten.

## GEEN PANIEK

Er is geen reden tot paniek, maar pijnlijk is het wel. Het is een enorme streep door onze rekening omdat door de betaling van die woekerwinsten onze sociale projecten in het gedrang komen. Het café is namelijk geen doel op zich, maar een middel. De echte doelen zijn kwetsbare mensen toeleiden naar de arbeidsmarkt, ageren tegen voedselverspilling, gezonde maaltijden voorzien, gratis kleding inzamelen en activiteiten opzetten.

Daarom starten de buren met een solidariteitscampagne. Ze vragen coöperanten zelf een tandje bij te steken achter de toeg. Coöperanten kunnen nieuwe coöperanten aanbrengen, er komt een campagne om mensen te overtuigen tot een kleine permanente opdracht en we plannen een benefiet en reuzetombola.

**LEES ER ALLES OVER OP  
WWW.HETGROOTONGELIJK.BE/ENGIE**

---